

BIOSCOPEN

www.thecinemas.an
Tel.: 435-5170

24 - 30 SEPTEMBER

SICARIO

Nieuw deze week
Dagelijks: 17.45 20.30
Zat.- en zondagmatinee: 15.00

THE INTERN

Nieuw deze week
Dagelijks: 18.00 20.45
Zat.- en zondagmatinee: 15.15

HOTEL TRANSYLVANIA 2

Nieuw deze week
Dagelijks: 17.15
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.00

HOTEL TRANSYLVANIA 2

Nieuw deze week
Dagelijks: 16.45
Zat.- en zondagmatinee: 14.30

EVEREST

Dagelijks: 19.30 22.00

MAZE RUNNER:

THE SCORCH TRIALS
Dagelijks: 19.00 21.45

THE PERFECT GUY

Dagelijks: 17.45 20.00 22.15
Late show vr.- en zaterdag: 23.15
Zat.- en zondagmatinee: 13.15 15.30

BLACK MASS

Dagelijks: 16.45 19.45
Late show vr.- en zaterdag: 22.45
Zat.- en zondagmatinee: 13.45

THE TRANSPORTER REFUELED

Laatste week
Zat.- en zondagmatinee: 12.45

RICKI AND THE FLASH

Laatste week
Zat.- en zondagmatinee: 12.45

www.themoviescuracao.com



24-uur hotline
Tel.: 465-1000

24 - 30 SEPTEMBER

SICARIO

Nieuw deze week
Dagelijks: 18.45 21.30
Zat.- en zondagmatinee: 13.15 16.00

HOTEL TRANSYLVANIA 2

Nieuw deze week
Dagelijks: 18.15
Zat.- en zondagmatinee: 13.45 16.00

EVEREST

Dagelijks: 20.30

THE PERFECT GUY

Dagelijks: 17.15 19.30 21.45
Late show vr.- en zaterdag: 23.15
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.00

MAZE RUNNER:

THE SCORCH TRIALS
Dagelijks: 18.30 21.15
Zat.- en zondagmatinee: 13.00 15.45

THE TRANSPORTER REFUELED

Dagelijks: 19.45 22.00
Zat.- en zondagmatinee: 15.15

THE VISIT

Dagelijks: 19.45 22.00
Zat.- en zondagmatinee: 12.45 15.00

NO ESCAPE

Laatste week
Dagelijks: 17.15

VACATION

Laatste week
Dagelijks: 17.30
Zat.- en zondagmatinee: 13.00

LEZERS AAN HET WOORD

Frank Martinus
op school

Voor je het weet staat het niet alleen verkeerd in de krant, maar ook in boeken. Frank heeft nooit op een gymnasium gezeten, maar behaalde op Curacao zijn HBS-diploma en deed daarna in Nederland het staatsexamen gymnasium, noodzakelijk om Letterkunde te studeren. Frank, Gilbert Wawoe en ondergetekende zaten van 1950-1955 samen in de klas op het Radulphus College, toen nog een absoluut Nederlandstalige jongensschool van de Fraters van Tilburg. Daar schreef Frank gedichten die in het schoolblad 'De Spectator' werden afgedrukt. Hij zei dat hij aan een geheim boek bezig was. Waar of niet, schrijven hield hem altijd bezig.

Carlos Weeber,
Curaçao

Governance
over één kam

Naar aanleiding van mijn twee artikelen in het Antilliaans Dagblad, over corporate governance van de 62 overheidsentiteiten die zich moeten houden aan de code corporate governance, ontving ik twee soorten reacties. De ene reactie was: „Alle overheidsorganisaties worden zo nu en dan slachtoffer van de onkunde of het gebrek aan integriteit van politiek benoemde commissarissen of bestuursleden. Maar dat is geen reden om iedereen over één kam te scheren en van doormodderen te betichten.”

De andere reactie was: „Ik kan niet anders concluderen dan dat overheids-nv's etternesten zijn en vatbaar voor corruptie en despotisme.”

Deze twee reacties lijken op het eerste gezicht diametraal tegengesteld, maar zijn het niet. Corporate governance gaat juist over één kam scheren. „Alles over één kam scheren betekent 'alles op dezelfde wijze behandelen', 'alles volgens dezelfde norm beoordelen'. Je kunt ook iedereen over één kam scheren. Dan maak je geen onderscheid tussen mensen. Je behandelt ze allemaal hetzelfde. Meestal is de bijgedachte dat dit niet terecht is. Vandaar dat de uitdrukking vaak voorkomt in een zin met een ontkenning: 'je moet niet iedereen over één kam scheren'. Dat de overheids-nv's gezien worden als etternesten, is een conclusie die je niet populair maakt bij met name zij die belast zijn met de corporate governance van de overheidsentiteiten. Misschien hoort u ook bij die groep. Maar mijn vertrekpunt is het nastreven van (wetenschappelijke) objectiviteit en geen marketing verhaal om een masterclass corporate governance 3.0 te verkopen. Mensen gaan misschien inderdaad

liever naar een masterclass die een prettigere boodschap verkoopt. Dat is misschien inherent aan de mens. Nu is masterclass corporate niet nieuw. In 2005 heb ik samen met professor Roel in 't Veld aan de wieg gestaan van het fenomeen en ben er ruim vijf jaar geleden mee gestopt en is het voortgezet door anderen. De vraag is dus: hoe het mogelijk is dat ondanks deze opleidingen er geen aantoonbare verbetering is in de corporate governance? Dat komt omdat de maatschappelijke norm niet strookt met de code corporate governance. Professor Frank Kunneeman verwoordde het min of meer in zijn rede van 2014: „Corporate governance is van ons allemaal.” Ik zeg dat integriteit en good governance thuis begint. Met andere woorden: het is niet verwonderlijk dat corporate governance over de hele linie er min of meer hetzelfde uit ziet.

En toch is het regelmatig bijwonen van een masterclass corporate governance 3.0 een vehicle om langzaam governance op een hoger niveau te tillen.

Miguel Goede,
Curaçao

Meer info: www.miguelgoede.com/master-class-governance
Goede is eindverantwoordelijk voor de masterclass Corporate Governance 3.0 van www.universityofgovernance.com

Respect!

Ik kwam de eigenaar van Old Freeport Shop in de stad tegen en onder het genot van een kop koffie vroeg ik hem hoe het was afgelopen met de laatste overval op zijn winkel in het Renaissance.

Hij vertelde mij dat het vijf boeven waren van wie twee kinderen van nota bene een rechercheur. Hij vertelde mij dat de man ook nog zelf zijn kinderen heeft aangegeven bij de politie. Nou hebben we allemaal als ouder dat je probeert altijd jouw kinderen te beschermen, als ze op school gepest worden staan we altijd klaar om onze kinderen te verdedigen, als iemand hoe dan ook onze kinderen probeert pijn te doen staan we klaar om de hele wereld op z'n kop te zetten. Zelfs als ze op hun kleine fiets voor het eerst gaan fietsen, rennen we er achteraan om te voorkomen dat ze zich pijn doen als het fout gaat.

Ik kan mij niet voorstellen hoe een pijn dit gedaan heeft, om als ouder je eigen kind aan te geven en vooral als politieagent. Vergeet niet, we zitten op Curaçao, en je zult als ouder voor de rest van je leven gebrandmerkt blijven als 'de vader van'. Dat gaat nooit meer weg. Het blijft als een vloek die je

altijd zal blijven achtervolgen. Er zijn genoeg voorbeelden van rijke ouders die hun kinderen naar het buitenland hebben gestuurd toen bleek dat ze wat op hun kerfstok hadden en jaren later terugkwamen alsof er niets aan de hand was. We kennen zelfs gevallen van bisschoppen die priesters wegstuurden om 'medische redenen' of om hun 'spirituele ontwikkeling' wat bij te schaven nadat gebleken was dat ze met kleine kinderen hadden grommeld.

Om als ouder zo'n beslissing te nemen en je eigen zoon aan te geven toont niet alleen karakter en een hoog moreel niveau, maar een ouder die zijn kind op een harde manier leert dat hij fout was en dat zijn beslissingen om een overval te plegen consequenties heeft en dat hij daarvoor moet boeten, koste wat het kost.

Ik heb respect voor deze man en hoopt dat hij de ogen van menige ouders open heeft gemaakt want als opvoeder en ouder verdient deze man en zijn vrouw een gouden medaille en ik steun ze allebei.

Er zijn genoeg ouders die, vooral uit financiële nood, een oog dichtknippen als hun kind een scheve schaarst rijdt, met het gevolg dat zijn acties alleen maar escaleren omdat hij toch de goedkeuring van zijn ouders heeft. Ik denk niet dat wij ons kunnen voorstellen hoe deze ouders zich moeten hebben gevoeld nadat ze die beslissing hebben genomen. Vreselijk! Ik kan ze alleen maar sterkte toewensen en sta 100 procent achter hen.

Hier kan niemand om lachen want het is een heel pijnlijke zaak.

Arthur Donker,
Curaçao

Alcatraz

Naar wij hebben mogen verneemen heeft de Surinaamse minister van Justitie & Politie, mevrouw Jennifer van Dijk-Silos gesteld dat Suriname over een eigen 'Alcatraz' zou moeten beschikken voor het wegstoppen van 'zware criminelen'. Mogen wij hieruit concluderen dat de minister de hoop (en de wens) koestert dat het nog eens zal komen tot een strafrechtzaak tegen haar president Desi Bouterse?

George Lichtveld,
Curaçao

HET WEER OP
DE ANTILLEN

Verwachting voor
vanmiddag 12 uur

windkracht 3 - 5 bft
golfhoogte 1 - 1,5 m



BOVENWINDSE EILANDEN



BENEDENWINDSE EILANDEN



- Onbewolkt
- Half bewolkt
- Bewolkt
- Regen
- Onweer
- Storm

VANDAAG

Licht tot half bewolkt en droog. De wind waait oost tot zuidoost, matig tot vrij krachtig; windkracht 3 tot 5. Nu en dan uitschieters tot krachtig; windkracht 6. De zee is vrij rustig met golfhoogtes tussen 0,5 en 2 meter.

MORGEN

Licht tot half bewolkt en droog.

7 9 5
8

Wega di
number
Kòrsou

Dinsdag 29 september

6 1691 4
3557
0 6301 2

Ingezonden brieven geven uitsluitend de opvatting van de auteur weer. Alleen het commentaar vertolkt de mening van de krant. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren, dan wel te redigeren of in te korten.

Antilliaans Dagblad
Brieven (maximaal 250 woorden) voorzien van naam, adres en telefoonnummer sturen aan: Redactie Antilliaans Dagblad, Postbus 725, Willemstad, Curaçao, fax (9)7472257
E-mail: redactie@antilliaansdagblad.com